

Erelidmaatschap Co Westerik



Het was oergezellig bij Co Westerik waar Loek Bos, als voorzitter van Pulchri Studio, en ik donderdag 4 november jongstleden op bezoek waren om hem het erelidmaatschap van het schilderkundig genootschap te overhandigen.

We waren wat later dan afgesproken wegens drukte op de weg en onze onbekendheid met de parkeermogelijkheden in Rotterdam. Toen we op de stoep stonden, opende Co met zwier de deur, omhelsde mij en schudde Loek de hand alsof hij hem al jaren kende. "Wat leuk jongens, dat jullie gekomen zijn. Kom binnen." We traden meteen de lange ontvangstruimte binnen waar aan de muren veel schilderijen van Co hangen. Vrij eenvoudig vormgegeven, angstaanjagende voorstellingen. Door hun interessante weergave uitermate intrigerend. Sober van kleur met een fel accent. Soms kleurrijk. Co heeft nog niets van zijn artistieke vermogens ingeboet. De aquarellen zijn als altijd uitermate subtiel, zowel van lijn als van kleur.

Na de bloemen overhandigd te hebben voor Fenna, vonden Co en Loek elkaar al gauw door academischerinneringen op te halen. Co als leraar, Loek als leerling. Over de turbulente tijd van vernieuwing en vernieling, van onder andere de beeldenzaal. Dat leeft zeker bij Loek wiens vader een groot aandeel heeft gehad in het ontstaan van al die prachtige reliëfs en beelden uit de Oudheid. Omdat de tijd voortsnelde, gingen we spoedig over tot de overhandiging van de oorkonde. "Wie heeft die zo mooi getekend?", wilde Co weten. "Jenny Dalenoord, natuurlijk", antwoordden wij. "Dat dacht ik al," reageerde Co "zij kan dat." Loek sprak enkele woorden tot Co, waarna de twee zich voor de foto opstelden.

Na afloop vroeg ik Co hoe hij dat erelidmaatschap vond. "Geweldig" antwoordde hij. Ik kon zien dat hij het meende. "Het is alleen jammer," ging Co verder "dat ik nooit meer kom in Pulchri. Vanuit Frankrijk, waar ik de ene helft van het jaar woon, is het onmogelijk en als ik hier ben, ach weet je: ik ken er niemand meer. In alle geval zijn jullie mij niet vergeten, daar ben ik blij mee."

Marianne Dommissie (tekst en foto)

Co Westerik met het erelidmaatschap van Pulchri Studio in zijn hand, 4 november 2004